



KUIFJE

WEEKBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

ACHTSTE JAARGANG

PRIJS : 6 Frs - IN NEDERLAND 40 Cts

39



ONS VOLLEDIG TEKENVERHAAL

VOOR DE EER VAN HET DORP

TEKSTEN VAN Y. DUVAL - TEKENINGEN VAN A. WEINBERG

Aan de voet van de Pyreneeën ligt het klein Baskisch dorp Irigara. Daar woont de pastoor, Jean Salaberry, samen met zijn jongere broer Joseph en zijn zus Marie-Thérèse. Iedereen houdt van de pastoor.

Maïtena, ik ga naar de kerk. Indien Joseph terugkomt, zeg je dat ik hem deze avond absoluut wil spreken.

Pépé? O, die heb ik van heel de dag nog niet gezien!

Wel, mijnheer pastoor, ga je niet oefenen vandaag?

Neen, Pascal, het is immers Zaterdag. Ik moet de biecht horen van de zondaars van jouw slag!

Je zou beter de biecht horen van je broer, Pépé! Ja, ja, onze kampioen heeft moeilijkheden, dat heb ik goed gemerkt!

Dat is niet goed voor hem op de vooravond van 'n grote match!

Pépé is erg zonderling de laatste tijd. Hij is zwijgzaam, onrustig en is iedere avond van huis...

Intussen in het naburig dorp, Doyamboru geheten...

Wel, Pépé, wat doe je? We kunnen niet langer op je antwoord wachten. Zondagnacht steken we met ons drieën de grens over. Op een feestdag kijken de douaniers niet zo nauw!

Het is een énige gelegenheid en... vermits je geld nodig hebt! Bij je terugkeer krijg je 100.000 frs.!

We brengen zijde en parfums naar Spanje en keren met tabak terug. Ieder draagt een zak van vijf en twintig kilo. Kinderspel voor een kerel als jij!

Ja, maar het kampioenschap wordt Zondag betwist... nu goed, m'n vrienden moeten het maar zonder mij opknappen!

Morgen avond om 7 uur zien we elkaar op de brug. Daar geven we je pak!

Afgesproken! Ik zal er zijn!

Natuurlijk kom ik. Iedere echte Bask smokkelt en dat is trouwens geen zonde! Met het geld dat ik krijg, koop ik de hoes van Unanue en trouw met Gatuchka.

Joseph Salaberry gaat naar huis en tracht zijn kamer te bereiken zonder dat iemand het hoort...

Pépé, kom eens hier! Ik zou je graag iets zeggen...

Je bent de jongste, en sedert onze ouders dood zijn, beschouw ik je zo wat als m'n zoon...

Hou maar op! Ik heb je niets te zeggen, ik ben nu meerderjarig en ik duld je inmenging niet langer!

De volgende dag komen Maïtena en Gatuchka arm in arm uit de hoogmis. Ze verheugen zich reeds op het feest dat 's namiddags en 's avonds zal plaats hebben...

Reeds van deze morgen vroeg brengen de autocars toeristen aan. Er zal veel volk zijn dit jaar. Voor geen geld ter wereld zou ik het feest willen missen.

O ja, je wilt natuurlijk een zekere Pépé Salaberry zien spelen en je hoopt dat hij het kampioenschap zal winnen, niet waar?

Enkele uren nadien worden de feestelijkheden ingezet met enkele mooie, oude volksdanssen...



Kijk eens hoe hoog die kerel springt! De Basken zijn buitengewoon soepel!

Kom, we gaan reeds een fijn plaatsje zoeken... Pépé moet optreden in halve finale...



De partij wordt hardnekkig betwist. Joseph Salaberry behaalt de overwinning en daarmee komt het dorp Irigara in aanmerking voor het kampioenschap van het Baschisch pelotespel...

Bravo, Pépé! Ik hoop dat je ook de eindwedstrijd wint!

Het is twaalf jaar geleden dat ons dorp nog eens de beker won...



Ben je er zeker van dat alles in orde is?

Wees maar gerust! De brigadier werd verwittigd. Ik stuurde hem een naamloze brief... De jongen gaat het eerst de grens over langs de weg van de Drie Kronen. Terwijl ze hem in de doos draaien, kunnen wij gerust de overkant bereiken.



We zullen dus een hele zak kostbare waar verliezen?

Wees niet zo dom! We stoppen er juist genoeg in om hem te doen aanhouden, niets meer!



Ha, die twee sloeters zijn weer op vrije voeten? Wat mogen ze daar zo geheimzinnig beraadslagen?



Terwijl de anderen de tweede halve finale betwisten, kan ik een half uur rusten. Ik loop even naar huis om me wat te verrispen.



Ook deze partij is ten einde en de voorzitter van de jury kondigt aan...

En nu wordt de finale betwist tussen Martinez van de club van Saint-Etienne en Joseph Salaberry van Irigara. De spelers worden verzocht naar het veld te komen...



Pépé is nergens te zien. Zijn zus loopt naar huis om hem te halen. Ze komt onverrichterzake terug...



Wel?

Niets. Geen Pépé te zien. Ik heb heel het huis doorzocht en voortdurend geroepen...

Indien de speler van Irigara niet dadelijk komt, wordt Martinez tot kampioen uitgeroepen!



Mijnheer pastoor, na je broer ben jij de beste speler van het dorp. Vooruit, verdedig onze eer!



Ja, vooruit, mijnheer pastoor! Je bent zoveel waard als Martinez!

Raap de handschoen op! Voor de eer van ons dorp!

Neen, ik zou er beter aan doen Pépé te zoeken... Ik ben ongerust...



Ga, ga, mijnheer pastoor! Intussen zoek ik Pépé! Ik zal hem wel vinden!

Door sportliefhebbers en supporters geestdriftig toegejuicht en aangemoedigd, treedt de pastoor in het veld om de eer van zijn parochie te verdedigen...



Met hun chisteras uit bindrijs, slaan de twee kampioenen de harde bal van geitenvleugelsvlug over en weer.



KAMPIOENSCHAP
VAN HET
PELOTESPEL
FINALE: 11 PUNTEN
IRIGARA: 4 PUNTEN
STETIENNE 7 PUNTEN
DE BAIGORRY



Prachtig!

Dat is een boeiende partij. De pastoor vecht als een leeuw. Ik ben benieuwd te weten hoe het zal aflopen!



Verdraaid! Nu heeft hij een punt voorsprong!



Een vrijgevig sportliefhebber, die onbekend wenst te blijven, schonk een premie van 30.000 frs. De kampioen zal dus in het totaal 115.000 frs. krijgen!

Bravo!



De strijd wordt nog heviger. De toeschouwers reikhalzen om beter te kunnen volgen. Beide spelers verdienen 10 punten. Dan volgt er een onhoudbare bal van de pastoor...

En dat zijn er ELF! Ik heradem!



Ongehoord!

Prachtig!

Bravo, mijnheer pastoor!

Wat?... Pépé werd opgemerkt in het gezelschap van die smokkelaars? O, ik ken die bandieten... Een fiets!



Nu begrijp ik waarom Pépé niet terugkeerde. Hij is dus op weg naar Spanje. Ik moet hem vinden alvorens het te laat is. Die twee bandieten zullen Pépé opofferen om zelf ongehinderd over de grens te komen. Twee jaar geleden deden ze net hetzelfde met een onervaren jongen...



Je broer? Ja, mijnheer pastoor. Een dik kwartaar geleden trok hij met twee mannen van Doyambaru naar de berg van de Drie Kronen. Kijk, ginds gaat hij. Hij is helemaal alleen. Je zult je moeten haasten, mijnheer pastoor!

Dank je, Bernardo!



Heer, sterk m'n hart en spieren of ik kom er niet. Als ik vandaag niet aan sport deed, snap ik er niets meer van!





Kuifje maakt een proefrit met de FIAT 1900



EVEN KENNISMAKEN

De Fiat 1900 zag het levenslicht in 1950 op het ogenblik, dat de Italiaanse firma de Fiat 1400 op de markt bracht. Dat lijkt nogal zonderling, maar het is heel eenvoudig. De Fiat 1400 kende al dadelijk een groot succes, alleen de zeer sportieve automobilisten haalden er hun neus voor op, daar de acceleraties van de Fiat 1400 te traag waren naar hun zin. Toen dacht de constructeur: «Ik zet een krachtiger motor in de carrosserie van de 1400 en klaar is de zaak!»

Een nieuwsgierig publiek verdrong zich om de wagen, toen hij voor het eerst werd tentoongesteld. Tot zijn verbazing stelde de belangstellende automobilist vast, dat de nieuwe Fiat niet alleen een sterke motor bezat, doch tevens met een hydraulische koppeling was uitgerust. De Fiat 1900 werd de eerste Europese serie-wagen bestuurbaar zonder ontkoppeling!

TECHNISCHE STEEKKAART

Motor:

Fiscaal vermogen: 11 P.K.
Effectief vermogen 58-60 P.K.
met 3.700 omwentelingen per
minuut. Vier cilinders op een
lijn geplaatst (82x90). » Cy-
linderinhoud: 1.901 cm³. Een
viertaktmotor. Compressie:
6,7. Ventielen bovenaan. Ver-
houding gew./kracht: 19 kgr.
per P.K. Afkoeling met water.

Transmissie:

Hydraulische koppeling met
één schijf, vijf versnellingen
waarvan er vier gesynchroni-
seerd zijn en de vijfde over-
drive heeft. Versnellingshand-
le aan het stuur. Drijfkraft
achteraan.

Chassis-suspensie:

Zelfdragende carrosserie. Sus-
pensie vooraan wordt verzorgd
door onafhankelijke wielen,
achteraan door schroefveren.
Telescopische stabilisators en
schokbrekers.

Remmen:

Hydraulisch op de vier wielen,
mechanisch op de transmissie.

Kleinste draaicirkel: 5,5 m.

Afmetingen:

Lengte: 4,24 m., breedte:
1,65 m., hoogte: 1,55 m., af-
stand tuss. de assen: 2,65 m.

Gewicht: 1.150 kilos.

Gemiddeld verbruik:

12,5 l. per 100 km.

Verkoop. in België: 142.300 frs.

DE MECHANIEK

DE Fiat 1900 heeft dus niet het
klassiek ontkoppelingssysteem,
doch een hydraulische koppeling;
een soepele verbinding tussen de
motor en de gewone transmissie. De
functie van deze hydraulische kop-
peling bestaat er in enerzijds, het
regime van de motor te regelen en
anderzijds te starten, te rijden en
te stoppen zonder te ontkoppelen.

De motor bestaat uit vier cylin-
ders (82x90) en ontwikkelt een ver-
mogen van 58/60 P.K. tegen
3.700 omwentelingen per minuut. Dat
is relatief weinig. Zodra de motor
voldoende warm is, zijn de «repri-
ses» uitstekend. Al naar gelang
men start in 2^e, 3^e of 4^e versnelling
kan men de 100 km. per uur be-
reiken in respectievelijk 21, 25 en
29 seconden.

De Fiat 1900 heeft vijf versnellin-
gen en een achterwaartse; de eer-
ste gebruikt men praktisch niet, de
derde is zeer nuttig in de bergen,
terwijl men met de vierde dadelijk
een snelheid van 110 km. per uur
kan behalen. Wil men nog sneller
rijden, moet men de vijfde overdrive
inschakelen. Al de versnellingen zijn
uitstekend gesynchroniseerd en de
handle, onder 't stuur aangebracht,
is soepel en nauwkeurig.

EEN REISJE MET DE FIAT 1900

DEZE wagen kan iedere chauffeur goed besturen, daar hij zo soepel is en aan de minste druk gehoor geeft. Men heeft in de Fiat 1900 bovendien de indruk heel veilig te rijden. Zelfs in bochten, tegen een hoge snelheid genomen, kleefde de wagen vast op de weg.

Daar de koppeling hydraulisch is, moet de rem heel vaak gebruikt worden. Dit werd echter voorzien; ze is groot genoeg, degelijk ver-
lucht en vertoont nooit de neiging «warm te lopen».

Wanneer men de vijfde versnell-
ing gebruikt, remt de motor niet
meer en, zo je een steile helling
af moet, is het best dit in vierde
versnelling te doen.

De suspensie van de Fiat 1900 is
uiterst verzorgd.

★

DE CARROSSERIE

GEEN overdadig blinkend chroom
aan de Fiat 1900. Het is een
eenvoudige seriewagen, doch zeer
comfortabel en smaakvol. De pas-
sagiers kunnen zich in ruime, mak-
kelijke zetels nestelen, ze hebben
een radio en een uitstekende ver-
warming. De motor en de reiskof-
fer zijn goed verlicht, het instru-
mentenbord is praktisch en degelijk.
De chauffeur beschikt zelfs over een
teller, die de kruissnelheid aangeeft.
Het is een instrument dat men zeer
zelden aantreft in een seriewagen.

Het uitzicht van de chauffeur is
goed, maar hij moet oppassen voor
alles wat er van achter de linker-
stijl van het windscherm te voor-
schijn komt, want de dode hoek is
aan deze kant erg groot.

Slechts langs de reiskoffer kan
men aan de benzinetank! De con-
structeur heeft er blijkbaar niet aan
gedacht, dat een verstrooide ben-
zineverdelers die koffers wel eens kon
begieten. De batterij heeft men on-
der de achterste zetels geplaatst
wat, naar onze mening, een nog al
zonderling idee is!

VOORDELEN

- ★ Degelijke motor die geruis-
loos loopt.
- ★ Versnellingen progressief en
snel en goed gesynchroni-
seerd.
- ★ Zacht en soepel stuur.
- ★ Over het algemeen goede
baanvastheid.
- ★ Degelijke remmen.
- ★ Comfortabel.

NADELEN

- ★ Vierde versnelling te traag,
wanneer men de tussenver-
snellingen niet gebruikt.
- ★ Geen motorrem in vijfde ver-
snelling.
- ★ Geen parkingrem, wanneer
men een versnelling inschal-
telt.
- ★ De batterij, die onder de
achterste zetel staat.
- ★ Men kan slechts langs de
reiskoffer aan de reservoir.

HET MONSTER

Dit originele opstel werd ge-
schreven door een Kongolese
jongen, Gregorius Bugendwa,
van Mungombe (Kivu). Natuur-
lijk is Gregorius een Kuifje's le-
zer! Ziehier dan hoe Bugen-
dwa's broertje zijn eerste ont-
moeting met een auto vertelt:

HET was een zeer stille
avond. Ik had juist de
koeien naar huis ge-
bracht. Ik had ze nau-
welijks aan hun paaltje vastge-
maakt, toen m'n broertje van
zes jaar buiten adem kwam
aangelopen.

— Wat is er? vroeg ik, waar
kom je vandaan en wat heb je
gezien?

— Ik zag wat men nooit zag,
antwoordde m'n broertje.

— Ja! Een duivel? Een
geest? vroeg ik met bevende
stem, want datgene wat men
nooit zag is bij de heidenen een
ongeluksbode.

— Neen, neen, broeder, ik zag
veel meer. Het was een berg
die zich met ongelooflijke snel-
heid verplaatste. En in die berg
zaten er witte spoken met ogen
veel groter dan die van een
koe! Hun ogen liepen uit in
twee smalle banden die over



hun oren gepluimd waren. Die
spoken bekeken ons alsof ze op
ons wilden springen. De berg
had nog vreselijker ogen en
veel groter en glanzender dan
die van eender welke koe. Heb-
je niet gehoord hoe luid die
berg ronkte? Ik dacht dat de
wereld zou opensplijten en ver-
gaan. Mijn kameraden en ik
hebben ons plat op onze buik
in de struiken geworpen bij het
gezicht van dat afschuwelijk
monster met die schrikaanjan-
gende spoken. Toen de berg
voorbij was, beenden we vlug
weg, want we wilden zulk een
monster geen tweede maal ont-
moeten.

— Want ben je naief, ant-
woordde ik rustig, want ik wist
nu waarover het ging, wees niet
bang. Je hebt geen geesten ge-
zien en ook geen berg. Diege-
nen die jij voor spoken aanziet
zijn de Bazungu of «blanke
mensen» die van Europa ko-
men. Dat zijn heel slimme men-
sen. Om zich niet moe te ma-
ken door te voet te gaan, heb-
ben ze het ding uitgevonden
dat jij berg noemt, en «Mutu-
ga», automobiel, heet. De blan-
ke mensen zitten en alleen de
machine werkt, bestuurd door
een chauffeur.



Sluwe Vos, die door de blanken gevangen was genomen, werd door Tijn en Nele gered. Met een kano trachten ze het dorp van de Stam der Schildpadden te bereiken.



Terwijl dit alles gebeurde, verbleef Lamme geboueid in een van de hutten van het Indianendorp. Hij slaat het leven in het kamp gade.



Heel het dorp is omringd door een cirkelvormige afsluiting van hoge gepunte palen. Het valt Lamme op dat de Indianen flink verzorgde moestuinen hebben. Een Indianen waakt er dag en nacht over. Hij rammeelt met hakebassen, die met steentjes gevuld zijn, om de boze geesten van de akkers te verdrijven. Het hetzelfde doel wordt het uur rond de totempaal dag en nacht onderhouden.



De hutten zijn bedekt met huiden of gevlochten matten, die in de dag opgerold worden om de woonplaats te verluchten.



De Roodhuiden leven van jacht en de visvangst. Regelmatig trekken de mannen met reij en boog op jacht, terwijl de vrouwen vissoep haken, manden vlechten....



De lovenaarschildert zijn gelaat en draagt, als teken van zijn waardigheid, boven het linkeroor een kleine, zwarte, opgezette vogel.



Heel veel tijd wordt Lamme niet gegeven. De Sachem trekt zich in zijn hut terug om over het lot van Lamme te beslissen, terwijl buiten de lovenaars de Grote Geest oproept om de hoofdmann te leiden in zijn beslissing....



Na vren van spanning, komt de Sachem buiten....

Heeft de Grote Sachem de stem van Manitoe gehoord?



De Grote Geest heeft mijn besluit goedgekeurd. Sluwe vos is na drie zonnen nog niet weergekeerd. Het bleekgezicht moet sterven....



Ondanks al zijn pleiten wordt Lamme aan de martelpaal gebonden en van zijn bovenklederen ontdaan.



Wild roffelen de trommen...Op een teken van de Sachem, zwaait een jongen krijger zijn tomohawk...

Teddy, Maggy en Pom zijn weggevloden en verschuilen zich in een bos. Een stroper heeft hen echter ontdekt en wil Tokburger, de directeur van het circus, verwittigen. Intussen worden onze vrienden aangevallen door een everzwijn...

Een everzwijn komt plots op het drietal afgestormd. Teddy heeft eerst het gevaar gezien.



Alvorens hij er kan aan denken zich te verdedigen, wordt hij weggeslingerd...



In zijn blinde woede wil het beest zijn slachtoffer afmaken, maar...



...wordt plots aangevallen door een onverwachte tegenstander: Pom is tussen zijn meester en het woeste dier gesprongen.



Ben je gekwetst, Teddy?

Ja, maar ik geloof niet dat het ernstig is. Wat gebeurt er?



Met zijn puntige hoeven brengt Pom het everzwijn verwondingen toe. Maar hoe zou zelfs een moedig ezeltje het kunnen halen tegen zo'n sterk en woest dier?



Pom valt. Het everzwijn springt toe, en rijt Pom's flanken open...



Pom slaagt er moeizaam in zich weer op te richten. Het everzwijn neemt zijn aanloop voor een dodelijke slag...



Het moedig ezeltje wacht het beest rustig af, en met al wat hem nog aan kracht overblijft, stampet het het everzwijn van zich af



Met een paar gebroken ribben geeft het everzwijn het gevecht op. Pom blijft helaas in het gras liggen...



Pom, mijn lieve, lieve Pom. Je zult toch niet...

O, maar dat is verschrikkelijk! Al die wonden! Al dat bloed!...



Niet ver van daar...

Het is niet ver meer... Hoogstens een paar honderd meter... Mag ik nu weg?...



Wee uw gebeente, zo je mocht gelogen hebben...

DE POSTILJON

KUIFJE'S NIEUWSBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

REDACTIE-ADMINISTRATIE EN PUBLICITEIT : LOMBARDSTRAAT, 24, BRUSSEL

DE WOENSDAG WORDT WEER DE KUIFJESDAG

VAN volgend nummer af verschijnt « Kuifje » weer iedere Woensdag.

Maar dat is niet alles.

Van volgende week af zullen verschillende bladzijden van « Kuifje », die totnogtoe in wit-zwart verschenen, in kleuren gedrukt worden.

Hoeveel? hoor ik je al vragen.

Wel, op de twintig bladzijden die « Kuifje » telt, zullen er niet minder dan achttien in kleuren worden gedrukt! Is dat niet fijn?

En dat is nog niet alles. Ik kan je ook meedelen, dat er van dat bewuste n° 40 af een nieuw tekenverhaal in kleuren verschijnt: « De Witte Ruiter », getekend door onze medewerker Fred Funcken, wiens volledige verhalen je reeds meer dan eens hebt kunnen waarderen. Het scenario wordt geleverd door een andere medewerker, onze vriend Macherot. Van Mark Trail publiceren we ook een nieuw verhaal.

Nog steeds in datzelfde nummer 40 openen we een nieuwe buitengewoon boeiende rubriek « De Wonderen van de Moderne Techniek » waarin we grote tekeningen brengen van schepen, vliegtuigen, auto's, locomotieven, enz. Deze prachtige reeks veelkleurige tekeningen zet in met de « Lancia 2500 Gran Turismo » die de koers Luik-Rome-Luik heeft gewonnen.

Dat nummer van volgende week zal werkelijk buitengewoon zijn. Zorg er maar voor dat je tijdig bij je dagblad-verkoper bent, want anders zou het kunnen gebeuren dat er geen nummer meer overschiet voor jou!

En vergeet me dan niet te laten weten in je volgende brief, wat je van het vernieuwd en verjongd « Kuifje » denkt!

Hartelijk!

Kuifje



Op het Binnenhof te Den Haag staat deze wondermoose waterput. Toen ik ter gelegenheid van de opening van de Staten-Generaal op het Binnenhof vertoefde, kon ik aan de bekoring niet weerstaan er snel een kiekje van te maken.

Het geheim van de Flying Enterprise

TOEN Carlsen, — die de bijnaam kreeg van « De Moedige kapitein » — om het behoud van zijn schip, de « Flying Enterprise » worstelde (we vertelden deze bewogen geschiedenis in nummer 8 van vorig jaar), fluisterde men dat er een zeer kostbare lading aan boord was. Thans werd een deel van deze lading opgehaald: Amerikaanse dollars voor een waarde van vier en half miljoen B. fr. Hierover ondervraagd te Singapore, waar de « Flying Enterprise II » de ankers had geworpen, verklaarde hij over deze fortuin niets af te weten.

— Had ik het geweten, ik zou toch getracht hebben het geld te redden vooraleer het schip naar de kelder ging!

Het is een Italiaanse firma die er in slaagde de schat op te halen. De « Rostro », het schip van deze firma, is er dan de haven van Oostende mee binnen gelopen omdat, volgens de Belgische wet, de gevonden voorwerpen na één jaar en één dag toebehoren aan de vinder, wat in andere landen niet het geval is!

IN HET LAND VAN HUN VADEREN

DE Irokee-Indianen van Vermont (Canada) kregen van de regering een stuk land terug dat eertijds aan hun voorvaders hoorde. Twee en twintig leden van de stam verlieten hun reservaat en reden te paard naar Rockingham om het stuk land in ontvangst te nemen. Ze werden tevens uitgenodigd tot een grote jachtpartij waarop uitsluitend pijl en boog mochten gebruikt worden.

— Dit is als een thuiskomst, zei het stamhoofd van de Irokee-Indianen. Verder kwam hij niet, de ontroering was te groot.

DE OUDE LOCOMOTIEF

IN de stad Kopenhagen is er een grote, open ruimte met groen omgeven waar alle kinderen van de stad mogen en kunnen spelen zoveel hun hartje lust. Er liggen daar stenen waarmee ze huisjes kunnen bouwen, hout waarmee ze kunnen timmeren. Ze mogen er vogels houden, konijntjes kweken of een kippenren maken. Ze mogen er bomen planten, bloemenperkjes aanleggen of een motor ineen knutselen. De grootste attractie van dit speelplein is echter een oude locomotief. De Deense Spoorwegmaatschappij plaatste ze speciaal in dit kinderrijk omdat het bestuur weet hoe graag de jongens voor machinist spelen en de meisjes op reis gaan...



Wanneer je Zwitserland doorkruist om naar Italië te rijden, kom je aan de voet van de St. Gotthard in het dorpje Altdorf waar een groot kleurig standbeeld verrijst van de vrijheidsheld van Zwitserland: Willem Tell.

HOU JE VAN DE DIEREN?

Van Betty en Molly, twee kleine paardjes

Deze week wint Karel Baccaert van Mechelen het album van de week. Wie komt volgende week aan de beurt?

TOEN ik met vakantie aan zee was, stond er op het strand een jongen met twee paardjes. Ze waren heel klein. De eigenaar vertelde me dat het pony's waren van Shetland, en pas de vorige Winter waren toegekomen. De man had ze zelf afgericht en nu waren de diertjes zo tam, dat ze de ganse dag al die ruitertjes op hun rug verdroegen. Als ik hen een klontje suiker gaf, namen ze het met hun lange lippen van mijn hand. Ze doorsnuffelden mijn zakken tot ze gans leeg waren. Ik mocht er ook eens op rijden en zelf de teugels houden. Ik vond het geweldig! Ik zou zo graag zelf een paardje bezitten...

KAREL BACCAERT, VAN MECHELEN.



Onze medewerker Wim Dannau fotografeerde deze « eenden-vlucht » tijdens de vliegmeeting van Farnborough waar hij in ons nummer van vorige week verslag over uitbracht.

KUIFJE in de Sportwereld

Dramatisch einde voor Rode Duivels

In de laatste 7 minuten maakten de Finnen een 2-0 achterstand goed



DE RODE DUIVELS, die tegen Finland slechts gelijk speelden : v.l.n.r. staande : Carré, Van Brandt, Dries, Mees, Daenen en Maertens; gehurkt : Van Gestel, Anoul, Coppens, Mathieu Bollen en Janssens.

DE circa 20.000 toeschouwers, die de wedstrijd België—Finland bijwoonden, zakten beduusd en helemaal in de war van het Heyselstadion te Brussel af. De Rode Duivels hadden een flinke partij gespeeld en na 83 min. — dus 7 min. van het einde! — leidden zij nog steeds met 2—0. Deze stand mocht op dat moment als zeer mild voor de Finnen worden beschouwd, want onze rechtsbuiten Van Gestel had twee keer tegen de dwarslat geschoten en Coppens had met een vervaarlijke kiel de staak doen bibberen. Onze landgenoten waren in die 83 min. heer en meester geweest, doch de Finse keeper had een reeks van wonderbare reddingen op zijn actief gebracht en voor het overige waren de Finnen zeer door het geluk gediend geweest, van het einde achtten de Rode Duivels hun overwinning desniettegenstaande zeker.

Maar toen kwam er een Fin in de linkse hoek in het bezit van

Rik COPPENS in het Europese elftal

Op 20 October a.s. wordt het 90-jarig bestaan van de Engelse Voetbalbond gevierd. Te deze gelegenheid zal het vermaarde Engelse voetbalelftal op Wembley een wedstrijd spelen tegen een selectie, gevormd uit de beste spelers van Europa.

Voor dit laatste elftal werden zes Oostenrijkers gekozen : de doelvachter Keman; de verdedigers Stotz en Happel en de middenspelers Ocwirck, Briek en Hanappi. In de voorhoede werden de Zuidslaven Vucas en Zebec aangeduid, de Italiaan Boniperti, de Spanjaard Kubala en... de Belg Rik Coppens.

De Sinjoor Coppens, die terecht als één der grootste Europese balvirtuozen wordt beschouwd, zal de Belgische voetbaleer in het hoge gezelschap op Wembley ongetwijfeld met brio ophouden.

de bal. Onze keeper Daenen verloor het hoofd, liep hem tegemoet en aldus had Lathinen geen moeite om de bal in het verlaten doel te trappen. Nog bleef er de Rode Duivels een 2—1 voorsprong, toen de laatste minuut werd aangevangen. Doch helemaal in die laatste minuut kreeg de snelle Fin Vaihela de bal te pakken en hij sloeg onze zeer zwakke keeper Daenen met een 25-meter schot voor de tweede maal kansloos.

Zo kreeg dit treffen voor de Belgen een dramatisch einde. De Rode Duivels hadden met hoge cijfers moeten winnen, maar het werd een gelijk spel (2—2).

Dat bewijst nog eens dat in voetbal een wedstrijd 90 minuten duurt: geen 80 of zelfs geen 89 minuten. En ook, dat in voetbal alles mogelijk is.

De wedstrijd België—Finland telde als ziftingskamp voor de wereldbeker.

België, Finland en Zweden moesten onder elkaar ieder twee wedstrijden spelen en wie daarvan het meeste punten haalde (2 bij overwinning en 1 bij gelijk spel) zou mogen deelnemen aan de eindbeurt voor het wereldkampioenschap voetbal dat in Juni 1954 in Zwitserland wordt gespeeld.

België had reeds de eerste wedstrijd tegen Finland en Zweden gewonnen en telde dus 4 punten. Zweden had een keer gewonnen tegen Finland, één keer gelijk gespeeld en een keer verloren tegen België. Het had dus 3 punten. Indien België nu nog tegen Finland had kunnen winnen, zou het zonder twijfel naar Zwitserland zijn mogen gaan. Nu haalden de Rode Duivels slechts 1 punt, wat hun totaal op 5 punten brengt. Doch er moet nog één wedstrijd tegen Zweden worden gespeeld : op 8 October te Brussel. België heeft 5 punten. Zweden drie punten. Als Zweden te Brussel dus wint — wat aangenomen mag worden! — dan tellen beide landen elk 5 punten en dan zal een derde wedstrijd tussen hun beiden moeten beslissen, wie aan de wereldbeker in Zwitserland mag deelnemen.

De hoop blijft dat de Belgen op 8 October te Brussel nog eens als echte Rode Duivels tegen de sterke Zweden zouden spelen, dan is er geen derde wedstrijd nodig en dan zullen onze landgenoten naast de meest vermaarde voetballanden op

de wereld als Engeland, Schotland, Uruguay, Brazilië, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, enz., de Wereldbeker kunnen betwisten.

MARIO.

R. MERTENS primus in Omloop der Vlaamse Gewesten

Het wielerseizoen schuift heen.

Zondag werd, met vertrek en aankomst te Brussel de Omloop der Vlaamse Gewesten betwist. Drie en twintig renners bereikten in groep het Brusselse Sportpaleis. Rene Mertens, de man van de Antwerpse Kempen die zich in West-Vlaanderen vestigde, sprong met een paar lengten voorsprong de piste in en weerstond aan alle aanvallen van een stel zeer snelle spurters.

De Omloop der Vlaamse Gewesten was de laatste Belgische klassieker. Zondag a. s. wordt met Parijs—Tours het wegzelfoeren in Frankrijk afgesloten. En dan komt de grote internationale sluitingsprijs : de Ronde van Lombardije (Italië).

MARCIANO blijft wereldkampioen in het zwaargewicht

Vorige week stonden voor het eerst sedert vele jaren twee blanken op de Polo Grounds te New-York tegenover elkaar, om voor de wereldtitel in het zwaargewicht te boksen : de titelhouder Rocky Marciano en zijn uitdager Roland La Starza.

La Starza toonde zich aanvankelijk een veel beter bokser dan Marciano : de eerste ronden werden haast allen in het voordeel van de uitdager beslecht, doch in de 7de ronde begon hij te verzwakken en was hij niet meer bestand om alle mokerslagen van de rudimentaire, doch oersterke wereldkampioen Marciano te ontspringen. In de 11de ronde werd La Starza zo zwaar toegetakeld, dat hij door de knieën ging. Aan de negende tel kroop hij weer overeind, doch de kamprechter oordeelde terecht dat hij niet meer in staat was de wedstrijd te vervolgen. Marciano werd tot overwinnaar door technisch knock-out van zijn tegenstander La Starza uitgeroepen.

Het was de tweede keer dat Marciano, die vorig jaar, rond deze tijd wereldkampioen werd door een knock-outzege op Joe Walcott, zijn titel met succes verdedigde. Marciano woog 83 kg 805 en La Starza nauwelijks 100 gram minder.

44.562 toeschouwers woonden de kamp bij. De ontvangst bedroeg ongeveer 22 miljoen in Belg. frank, terwijl de televisie-maatschappij voor uitzending 100.000 dollar betaalde.

Marciano, de titelhouder, streek 42,5 ten honderd van de ontvangst of 9 miljoen frank op. La Starza 17,5 ten honderd of 3.650.000 fr.

Getallen om van te quizzen, is het niet?



Ahoi, vrienden!
Hier zijn we dan in drie dimensies en dit, dank zij een nieuwe techniek. Enig in België





Duizend bommen en granaten!
Dat is het gedroomde speelgoed van dere eeuw
Ik, kapitein Haddock, zal eindelijk m'n standbeeld krijgen van mijn vrienden!...



Ja... Het is een wonder! Het is fijn gewerkt en bovendien makkelijk!
Men giet de plaaster in een onverdieltbare rubberen gietvorm en het resultaat is een klein standbeeld. Om het te verfraaien kan je het schilderen en verniessen.

Af te knippen of opnieuw te schrijven.

EEN SINTERKLAAS-GESCHENKON VOOR ALLE KUIFESVRIENDEN

Stuur me een mooie doos met vier gietvormen + plaaster + kleuren + twee penselen + vernis. Dit alles tegen de uitzonderlijke prijs van 175 frs. Te betalen aan de postbode (4-5 frs voor de verzendingskosten). Voor het buitenland : Betaaling per internationale check bij de bestelling.

GARANTIEBON : Terugbetaling van iedere doos waarover je niet tevreden bent, zo de doos binnen de vijf dagen onbeschadigd teruggezonden wordt.

NAAM

STRAAT **Nr**

WOONPLAATS

Gietvormen «Sculptor's CRAFT» (Salesco)

Lakenstraat, 140, BRUSSEL.

JAN GOVAERTS, P. Aldersonstraat, 20, Evere, is vijftien jaar oud. Hij zou graag willen corresponderen. Hij zou ook lid willen worden van Kuifje's Club. Maar te Evere is er jammer genoeg nog geen afdeling. Zou jij er niet een oprichten, Jan?

MARIE-LOUISE DE MEESTER, van Roeselare, schreef me een brief waar ik nu eens niets van snap. Zou ze me haar epistel niets eens willen verduidelijken?

HENRI DE BACKER, Heislagebaan 125, Brassaat, bezit zeer veel postzegels en zou die willen ruilen voor Kuifje's Bons. Men schrijfe hem rechtstreeks.

FR. SWIETEN, Koninklijk Atheneum, Rosrath B.P.S. 8 - B.B.L. (Duitsland) zou graag willen corresponderen met jongens van 15 tot 18 jaar. Hij zou ook graag in contact willen treden met onze Hollands-Roemeense lezer uit Hoozeveene.

LUC BAUWENS, van Mechelen, zond me een mooie tekening van Nele met het verzoek die in Kuifje te willen publiceren. Jammer genoeg kan ik daar niet op ingaan. De eeuwige reden: plaatsgebrek. Met mijn beste groeten.

JOSEF LONGERSTAEK, Oostmalle, is een trouwe lieve lezeres en reeds veertien jaar oud. Ze vindt Kuifje het mooiste blad dat er in ons land verschijnt. Ze moest me eens een briefje schrijven en vertellen wat ze graag en minder graag leest in ons blad. Ik wens haar veel succes in haar studies. Hartelijk!

JAN DE BRABANDERE, van Tiel, was toch zo blij dat hij een kaartje kreeg op zijn verjaardag. Daar had hij zich nu helemaal niet aan verwacht. Jan verzekerde me dat hij Kuifje zal lezen zolang het zal bestaan! Hartelijk.

CLUBLEIDERS AHOI!

Drie nieuwe bevorderingen

Werden bevorderd tot clubkapitein:

SIEGFRIED JULIUS, **SIMON HAMBOUCK** van de club « De Kapers van St. Malo », (Wemmel).

ALBERT LOUWET van de « Gulden Ridders » van Tongeren.

KAREL VANDERHAGEN van « De Maanreizigers » van Zwijnaarde.

TOT luitenant van deze clubkapiteins worden bevorderd:

Marcel van Osselt (Wemmel), Herman Severijns (Tongeren) en Daniel Declercq (Zwijnaarde).

Andere benoemingen volgen na uitvoering van Speciale Opdracht nr. 2.

VIER NIEUWE CLUBS OPGERICHT

Een nieuwe club te Gent

Jacques Mathijs, Citroenstraat, 13, Gent en **Jeroom Noterdaeme**, Gasmeterlaan 88, Gent, hebben besloten in hun buurt een nieuwe club op te richten. Jongens uit hun wijk worden uitgenodigd met hen contact te nemen. Veel succes vrienden!

Een nieuwe club te St.-Pieters-Woluwe!

Jaak Gautiers, Juul de Troozlaan 7, St. Pieters Woluwe heeft het initiatief genomen in zijn buurt een Kuifje's Club op te richten. Hij heeft reeds vijf leden. Wie zich wil aansluiten, meldde zich aan bij hem.

Een nieuwe club te Roeselare!

Herman-Desimpelaere, Kalkenstraat 28, Roeselare schreef me dat hij met zijn broer **Werner** en nog zeven andere jongens een nieuwe Kuifje's Club heeft opgericht. Proficiat Herman! Hij zal met zijn mannen weldra een grote speurtocht inrichten. Wie zich wil aansluiten bij de Roeselare club schrijfe naar Herman Desimpelaere, of gaat eens aanbellen bij hem.

Een nieuwe Kuifje's Club te Torhout!

Herman van Coppenolle, Guido Gezellelaan 8, Torhout (West Vlaanderen) schreef me dat hij met vier vrienden een nieuwe club heeft opgericht in zijn stad. Herman lijkt me een knappe kapitein te worden. Lezers uit Torhout en omstreken wenden zich tot hem. Ik wens de Torhoutse Kuifje's Club veel succes en wacht op verder nieuws.

Wie richt er deze week in zijn buurt een Kuifje's Club op?

ZEILEN OP DE KAAG

WIE nooit gezeild heeft, kan zich niet indenken hoe heerlijk het is op een Zomervondag met een goede boot uit zeilen te gaan op een van die talrijke Hollandse meren. Voor een paar weken ging ik naar De Kaag op een dertigtal km. ten Zuiden van Amsterdam. Ik leerde er een stel sympathieke jongens kennen die er in het landelijke dorpje een primitieve, maar niettemin efficiënte Zeilschool voor jonge mensen geopend hebben. Zonder dat ik het hen vroeg, waren ze dadelijk bereid me een eerste les te geven. Zo iets weigert men niet. Met een prachtige draak (naam van een bepaald soort zeilboten) staken we van wal.

DE stuurman wist zo goed en zelfzeker met zijn boot om te gaan als een doorwinter chauffeur met zijn vertrouwde wagen. Wanneer ik aan een chauffeur denk, dan is dat o. m. omdat er tijdens die Zondagnamiddag meer dan honderd boten op de Kaag zeilden en men geen beginnening moest zijn om voortdurend te ontwijken, te draaien en wat weet ik nog al. Mijn stuurman verstond die kunst. Het knapste staaltje van zijn kunnen gaf hij, toen hij tegen de wind in door een kanaaltje zeilde! Ik dacht dat hij met zijn grote draak ieder ogenblik tegen een of andere oever ging te pletter lopen. De man bleef even rustig als altijd, en zeilde in een minimum van tijd door de vaart! Tijdens het varen vernam ik dat zo 'n draak ongeveer evenveel kost als een nieuwe Amerikaanse auto van de betere klasse: Iedere welstellende Hollander heeft naast zijn wagen ook nog zijn zeilboot. Men zal in Nederland weinig mensen vinden die nog nooit gezeild hebben. In België zal men er integendeel weinig aantreffen die reeds met een zeilboot hebben gevaren.

Wanneer men eens gezeild heeft, dan is men meteen voor de zeilsport gewonnen, en dan laat men geen kans meer voorbij gaan om met een mooie boot een namiddag uit zeilen te gaan.

Nu is het seizoen ten einde. Maar ik geef je een goede raad: Vergeet volgend jaar niet naar De Kaag te gaan, zohast het mooi weer wordt, want je zult er heerlijk kunnen genieten van zon, water en wind. En ga dan ook maar naar de zeilschool met de groeten van Kuifje. Je zal er hartelijk welkom zijn.

JOHAN.



Het seizoen wordt gesloten. De laatste Zondag was mooi, maar er hingen toch reeds zware wolken boven het heerlijke meer.



De hele middag zeilden honderden grote en kleine boten in alle richtingen over De Kaag. Er was geen enkel schip aan de ketting blijven liggen.



Morgen worden alle boten opgeborgen in loodsen tot volgende Lente. Na Pasen worden ze weer eens grondig schoongemaakt en dan komen ze bij 't eerste goed weer weer op 't water. En dan ga jij, stellig ook eens varen naar de Kaag. En wend je dan maar tot De Zeilschool van de heer A. van Rijn met de groeten van KUIFJE. Je zal er hartelijk welkom zijn.

Drama in het Woud

De chauffeur rijdt in razende vaart en is spoedig bij de spoorweg. Mark Trail springt zonder aarzelen uit de vrachtwagen en loopt naar de houttrein...



DE SCHAT VAN BEERSEL

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

Onze vrienden ontwaken in een onderaardse cel. Lambik tracht zich de plannen der geheime gangen te herinneren.

Stil... Ik begin me iets te herinneren... Hier moet een geheime deur zijn! Wiske, kijk eens naar de steun achter mij... Wacht even... Zijn er onder de blauwe steen geen twee bemoste stenen?

Jandorie, je hebt gelijk, Lambik!

O.K. Let nu goed op... Is de ene steen met groen mos bedekt?

Klopt dat?... Ja?... Kijk nu of eraan de zijkant van die steen een gaatje is!

Hoera!... Het gaatje is er!

Ja, inderdaad! We zijn op het goede spoor, hé?

Ja en... nu herinner ik me alles... De tweede steen is rotschiet van kleur!

Wel, dan moeten we daar niet zoeken!

Maar hier, zie! De veer, die een geheime deur in deze cel moet openen, zit in deze barst verborgen

Pas op, Lambik! Dat kan gevaarlijk zijn!

Tegen wie zeg je het! Ik leunde eens tegen zo'n verborgen deur en donderde al de trappen af...

Ditmaal nam ik m'n voorzorgen. Met een stokje en van op veilige afstand, zal ik het mechanisme doen werken...

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan...

?

Op dit ogenblik zijn de drie-lingbroeders aan het werk om de schat op te halen...

Nu opgelet... Onze lidoor is boven bij de vlaggemast. Zodra hij die naar beneden duwt, zal er...

...in het metrelwerk op de bodem van de slotgracht een val opengaan. Dan heb je de schat maar voor het rapen...

De schattenjager landt op de bodem van de gracht. Vol spanning wacht hij op het resultaat van lidoor's pogingen...



BENTO

De Zwarte Hengst

EEN ROMAN VAN DITA HOLESCH MET TEKENINGEN VAN PAUL CUVELIER

DE RATELSLANG

DE zonnestrallen vallen loodrecht op de campo. Alles ligt te gloeien in de middagzon. Het regelmatig hoefgeklepper van Bento verstoort de stilte. Langzamerhand vertraagt hij z'n vaart, snuift luidruchtig en stapt naar de zoom van het woud, in de hoop er de schaduw te vinden die zijn brandende huid zal verkoelen. Even voor hij zich tussen de bomen waagt, staat hij nog eens stil en snuift lang. Hij is vermoeid van de lange galop onder de zengende zon en zijn leden wegen loodzwaar. Hij schudt de manen en geeuwt. Knipogend en met onvaste schreden gaat hij het woud in...

Plotseling staat hij stil. Hij heeft het geschuifel van een ratelslang waargenomen. Zich bewust van het gevaar, springt hij vooruit... Een seconde te laat echter. Gelijk een bliksemschicht kwam de kop van de slang uit het groen en plantte haar giftanden in de rechterkuit van het paard. Bento slaat woedend z'n poten uit, doch zijn machtige hoeven treffen de slang niet. Het bruin serpent ontrokt zich in het hoge gras, richt zich op en is klaar voor een nieuwe aanval. Ze wiegt haar kop, sist nijdig en bekijkt haar vijand met haar kleine, wrede ogen.

Bento galoppeert recht voor zich uit, gedreven door de angst en de pijn. Hij ziet de grote ceder niet, die hem de weg verspert en loopt er tegen aan. De hevige schok gooit hem achteruit. Krachteloos plooiën zijn voorpoten onder hem en hij valt kreunend neer. Een keer, twee keer tracht hij overeind te komen, doch nauwelijks zit hij op z'n achterdeel of een grote duizeligheid overvalt hem en hij moet de kop terug op de grond leggen. De slangenbeet brandt en het gif dringt heel vlug in zijn bloed. Bento's hart vecht uit alle krachten tegen de dood. Het hamert zo zwaar dat het haar op de borst van de hengst op en neer gaat met iedere slag. De aderen zwellen en worden zo dik als koorden. De koude kruipet langzaam door het lijf van de hengst, dringt

Met de paarden, die hem nog overgebleven zijn, zwerft Bento over de prairie. Lobo, een gewonde hond, wordt door hem in bescherming genomen en wordt z'n trouwe vriend. Op zekere dag redt Bento de hond uit de klauwen van een miereneter. De laatste paarden van Bento's stoet worden gevangen genomen en de zwarte hengst blijft nog alleen over...

in zijn kop zodat die aanvoelt als een ijsblok. Heel z'n lijf schokt. Bento voelt hoe z'n bloed klopt, dan daalt er een witte sluier over hem neer en hij voelt niets meer.

Wanneer de zwarte hengst tot het bewustzijn komt is het reeds nacht. Het is net of er loopt vuur door zijn aderen, de koorts doet hem rillen en dikke, zwarte bloeddruppels rollen hem uit ogen en oren.

Hij heeft krampen heel het lijf door, zijn spieren wringen zich in harde knopen. Bento wentelt zich van de ene zijde op de andere en smaakt naar adem. Rose schuim staat op z'n lippen en rond zijn neusgaten; zijn uitgedroogde, gezwollen tong plakt tegen z'n gehemelte.

Tegen de morgen wordt de pijn zo hevig, dat Bento ineen kronkelt. Na een laatste kramp, die door heel z'n lichaam trekt, slaagt hij er in overeind te komen. Wankelend doet hij enkele stappen, helt naar rechts dan naar links en valt ten slotte met een rauwe kreet op de grond.



De grote, grijze hond loopt zo vlug hij kan door het woud. Hij kent de smalle wegels die de spiesherten banen om naar de rivier te gaan, hij weet waar de everzwijnen bressen in het dichte kreupelhout sloegen. Zijn talrijke jachtpartijen maakten hem vertrouwd met de gewoonten van alle dieren. Daar waar het lichter wordt in het woud en het dikke gras tapijt eindigt, blijft Lobo plotseling staan. Een scherpe geur drong hem in de neus. Hij kent die geur en haat hem. Z'n haren rijzen er van te berge en hij gromt dof. Dan zet hij zich en huilt lang.

Een prairiewolf, op jacht door het kreupelhout, strekt

de oren en likkebaart, dan hoort hij een licht gekraak en wil vluchten, doch Lobo heeft reeds de scherpe tanden in zijn nek geplant. De strijd duurt niet lang. De lange poten van de wolf verstijven en zijn muil valt open om niet meer dicht te gaan... Lobo schudt zich, sleept het lichaam van zijn verslagen vijand een eind verder, laat het plotseling vallen en smelt het bos in. Weldra zullen alle krengeners ter plaatse zijn...



Lobo vindt de plek waar Bento voor de eerste keer gevallen is, zijn haren staan recht als hij rond de grote ceder loopt en de stam en de grond aandachtig besnuffelt. Kreunend loopt hij voort. Hij zoekt Bento... Blaffend springt hij op het roerloze lichaam van de hengst. Hij neemt Bento's oor tussen de tanden, huilt klagend en likt voorzichtig de

versluisde ogen en de wijdopen neusgaten van zijn grote vriend. Lobo heeft gevoeld dat er nog leven is in het lichaam van de hengst, hij springt blaffend rond hem heen, slaat met de poten tegen z'n borst en bijt hem zacht in de hoeven. Als hij eindelijk begrijpt dat zijn vriend niet kan opstaan, legt hij zich heel dicht tegen hem en begint zijn wake...

Drie dagen lang — zo lang duurt het gevecht van het paard tegen het slangengif — blijft Lobo bij zijn vriend. Hij verlaat zijn post niet alhoewel hij halfdood is van honger en dorst. Kleine insecten en enkele muizen, die dicht langs hem lopen, zijn z'n enig voedsel. Hij waagt het niet tot aan de rivier te lopen want een zwarte jaguar zwerft rond het ziek paard en kan ieder ogenblik de aanval inzetten. En Lobo is vast besloten te vechten op leven en dood. Met hangende tong zit hij naast de hengst. Wanneer het machtige roofdier 's nachts miauwend en grommend door het struikgewas sluipt en zijn ogen in

het donker glanzen als groene lichten, drukt de hond zich nog vaster tegen Bento, dan gromt hij dreigend en dof en toont zijn sterke tanden...



Het is erg stil geworden op de verlaten campo. Al de paarden werden opgejaagd en zijn ver weggevlucht. Alleen een

VOLGENDE WEEK : FEN

klein veulen op hoge poten is daar gebleven en klagende toon over zijn moeder. Tijdens de grote verwarring en de vlucht, liep het afzijds de stoet. Op goed valde het uit draaide het jong dier een tijdlang recht voor zich uit. De stoet, die in een duivels tempo over de vlakke galoppeerde, was het toen helemaal tít het oog verloren.

Nu staat het veulen helemaal alleen en verlaten te midden van een onbekende wereld vol gevaren. Iedere vleugelslag, iedere kreet, het minste gekraak in het struikgewas doet het dier rillen en de vier kleine hoeven springen dan tegelijk omhoog. Het kijkt rond met grote ogen waarin de schrik te lezen staat. De onrust en de angst doen z'n tere neusvleugels trillen. Voortdurend roept het zijn moeder, roept het de stoet. Z'n stem wordt allengs zwakker en weldra is het nog slechts een hees gereutel, nauwelijks hoorbaar.

Vier uren blijft het veulen staan op de plaats waar het z'n moeder verloor. Ze zal terugkomen en haar jong weer vinden. Maar de duisternis valt over de eindeloze vlakke als een reusachtige, zwarte gier. De wereld is een sombere, koude woestijn. Dan vergeet het veulen zijn schrik en zet aarzeland de ene poot voor de andere... Weldra gaat het vlugger, doch voor niet lang; de vermoednis en de schrik van de dag laten zich opnieuw voelen. Het jong dier sluit de ogen en stapt heel langzaam, half slapend voort. Op de tast vinden de hoge, stijve poten hun weg over de heuveltjes, de stenen en ze vermijden de greppels en grachten angstvallig.

Plotseling rilt het veulen. De wind, die nu feller over de campo strijkt, bracht hem het dof geloei van een kudde runderen. Het diertje schept weer moed, het richt de kop op, spitst de oren en legt de kop in de wind. De sterke geur van de lijven die dampen in de avond, dringt in z'n neus, het veulen hinnikt zwak en loopt voort. Het heeft nog niet de kracht om de korte afstand, die het van de kudde scheiden, af te leggen.

De koeien liggen in het gras te herkauwen; tegen hun brede schoft aangeleund, ziet men de kalveren. De machtige stieren met lang, zwart haar trekken de wacht op rond de kudde. Met de kop naar de grond staren ze in de duisternis. Dan komen ze het veulen met zware stap tegemoet. Wanneer het veulen hinnikend tot in het midden van de kudde loopt, kijken ze het verbaasd na...

's Morgens komen de koeien bijna allemaal tegelijk over-eind. Ze beginnen onmiddellijk

te grazen. Met een vlugge beweging van kop en nek, trekt hun raspige tong de bosjes gras af. De kalveren lopen rond hen, zoeken de uier en zuigen gulzig. Het klein veulen zwerft tussen de runderen. Het heeft honger en dorst. Eindelijk stoot het een kalf op zij, neemt de uier behoedzaam tussen de lippen en begint te zuigen. Maar de koe heeft het bedrog al dadelijk gemerkt en stoot het veulen met haar hoorns en een flinke trap van haar poot weg. Het weesjong loopt van de ene koe naar de andere, doch heeft nergens geluk. Het wordt overal weggejaagd en zo ruw behandeld dat het zich niet meer roeren durft. Volledig verloren blijft het staan en kijkt met zijn grote ogen afwezig in de verte...

Eensklaps voelt het veulen een raspige tong over z'n rug strelen. Een grote koe besnuffelt het veulen voorzichtig en likt het. Een paar dagen tevoren verloor ze haar jong. Nu ziet ze een klein dier, dat niemand toebehoort en honger en dorst heeft. Ze loeit zacht; ze roept het veulen dat onmiddellijk antwoordt. Hun taal verschilt, maar toch verstaan ze elkaar dadelijk. Het veulen wrijft tegen het machtige lijf van de koe, die niet ophoudt het jong te likken. Heel zorgvuldig poetst ze de donzige huid, die kleef van het zweet, schoon. Het weergevonden jong drukt zijn snuit onder haar buik en zuigt gulzig.

De koe is een goede moeder. Het veulen mag de beste gras-halmpjes voor haar neus af-rukken en ieder ogenblik opnieuw komen zuigen. Verzadigd dartelt en stoeit het dan rond haar.

De koe verjaagt de ossen, die het veulen uit de kudde willen stoten en de grote stieren krijgen zelfs de toelating niet het van dichtbij te bekijken; telkens zet ze zich tussen hen en het jonge dier en buigt de machtige kop dreigend...

Heel nieuwsgierig huppelen de kalveren naar de nieuweling. Ze besnuffelen hem en drukken hun vochtige snuit tegen zijn neus. Dan springen ze onhandig opzij en lopen al loeiend terug naar hun moeder. Het duurt niet lang of het veulen en de kalveren zijn beste vrienden. Ze stoeien en spelen samen. De kalveren buigen de kop en wrijven hun voorhoofd tegen dat van het veulen. Ze vechten ook voortdurend. Nu en dan, te midden in het spel, draait het veulen zich plotseling om en gooit zijn achterpoten lenig uit, vlak tegen de snuit van de kalveren. Deze staan dan stokstijf en staren hun vreemde kameraad met stomverbaasde ogen aan...

(Wordt voortgezet.)

DE KUIFJE's BON

Nieuwe chromo's
ZIE EN WETEN !

ZIJN WELDRA VERKRIJGBAAR DE REEKSEN :

VLIEGTUIGEN

(TYPES VAN DE OORLOG 1939-45) N° 3, 4, 5 en 6.

DIT NIEUWS ZAL AL ONZE VRIENDEN,
DIE HET PRACHTIG ALBUM REEDS BEZITTEN,
STELLIG VERHEUGEN !



VRIENDEN VERZAMELAARS VAN DE KUIFJE's BON !
HET PRACHTIG ALBUM VLIEGTUIGEN KAN JE KOPEN
IN DE KUIFJE's WINKEL, LOMBARDSTRAAT, 24.
PRIJS : 50 FRs., OF DOOR STORTING VAN 55 FRs.
OP P.C.R. 1909.16 VAN KUIFJE-BRUSSEL.



DANK ZIJ DEZE PRODUCTEN
VERKRIJG JE DE KUIFJE's BONs.
ZEG DIT NOG EENS AAN JE MAMA !

Victoria

Heudebert

Pana

TIREMONT TIENEN

FRANCO SUISSE

PILSBERG

VANDENHEUVEL

Goselli

Materne

PALMAFINA

PROSMANS

Kolynos

HORTON'S PRODUCTS

FRIMA

KUIFJE

ANDO, DE DIERENVRIEND

RIDDER ARNOUT

En Turkse spion overhandigde de sultan het krijgsplan van de ridders. Twee legers rukken op naar Jeruzalem. Het eerste wordt aangevoerd door Bohemond en zal over Dorycta gaan...



Van op de hoogte van Gorgoni inspecteert Kilidj Arslan in gezelschap van zijn stafofficieren de vlakte die bespoeld wordt door de Karasourivier...



We zullen ons verbergen tot op het ogenblik dat ze in de vallei zijn en dan vallen we hen onverwachts aan, zonder dat ze de tijd krijgen zich in slagorde op te stellen.





HET GELE TEKEN

Professor Vernay, die van de Centaur Club kwam, werd opgelicht toen hij door de Coptic straat liep. Inspecteur Kendall, Blake en Mortimer gaan eerst naar de plaats van de ontvoering, dan naar Dr Septimus...

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN EDGAR-P. JACOBS



Met een gerucht van kettingen en grendels, gaat de deur eindelijk open. Onze vrienden zien het onthutsende gezicht van Septimus...



Blake, ben jij dat?

Ik begrijp je verbazing, maar kan je ons niet voor een ogenblik ontvangen?

Hm... ja... natuurlijk! Maar... maar wat is er gaande?



...Eerstige dingen, vriend. Vernay werd ontvoerd door het Gele Teken!



Wat zeg je? Vernay? Vernay werd ontvoerd! Maar... maar we waren vorige avond nog samen...

Het is juist daarom dat hoofdinspecteur Kendall je een paar vraagjes wenst te stellen...



Die zal ik graag beantwoorden. Kom binnen, inspecteur

We veronderstellen dat, buiten de politie-agent, u professor Vernay het laatst gezien hebt. Uw getuigenis kan dus voor ons van het grootste belang zijn... Wil u ons zeggen wat er precies gebeurde nadat u de club verlaten hebt?



O dat is zeer eenvoudig! Ik vrees, helaas dat ik u niet veel zal kunnen helpen, inspecteur! We gingen samen tot aan Oxford Circus. Toen was ik moe en nam een taxi. Ik drong er bij m'n vriend op aan mee te rijden. Ik zou hem thuis laten afzetten. Het was toen even over middernacht. Vernay was in een jolige stemming, hij was zelfs spotlustig... misschien was hij echter ongeruster dan hij wou laten blijken... Dat is slechts een persoonlijke indruk...



Ja, ik begrijp...

Vijf minuten later staan de drie heren weer op straat en beraadslagen...



Dat is in orde. Jij gaat Calvin en Macomber ondervragen, vermits jullie vrienden zijn. Ik ga verslag uitbrengen en de getuigenis van Septimus even op de korrel nemen. Ik zet je af aan Law Court?...

Nee, dank je! Ik neem hier de bus!... Good bye!

Het is nog heel vroeg in de morgen, maar toch staat er al veel volk te wachten...



Dat verdomde Gele Teken!... Maar, wat betekent dat teken eigenlijk?

Och, rommigen menen er de letter M van het Grieks alfabet in te zien, anderen...



Hé, wat is dat op je rug?

Wat bedoel je?



Op de rug van Blake staat in geel krijt het profetisch teken gedrukt...



Damned! Het Gele Teken!

Dat is kras!... Wanneer kan men dit gedaan hebben?

Iemand lei zijn hand of een papier, waarop het teken met krijt geschreven was, op je rug op het ogenblik dat wetussen de menigte in de bus stapten...



Men hoorde dus ons gesprek in de club?... Ik kon m'n incognito niet lang bewaren!...

Daarom durfde ik dat klein vensterluisje open!





IN oktober 1908 werd te Gent de laatste Zuid-Nederlandse trekschuit in het openbaar als brandhout verkocht en werd aldus een traditie van drie eeuwen opgeborgen. Iedereen kent wel de oude manier van reizen per trekschuit, die, vooral in onze gewesten met hun talloze kanalen en waterlopen, eeuwenlang de voorkeur van het publiek heeft weggedragen. De waterweg is nog steeds een ideaal vervoermiddel in het binnenlands verkeer, doch het zijn enkel goederen die op die manier verplaatst worden. Destijds had men wel reeds diligences en wagens, maar we moeten begrijpen dat de wegen toen een voortdurend probleem en een bron van onaangenaamheden voor de reizigers betekenden. Het slechtste plaveisel en de stoffigste of modderigste landweg van nu, kan nog niet vergeleken worden met wat toen soms als een «grote baan» betiteld werd. Daarbij, in een koets hadden de reizigers zeer weinig plaats, ze zaten ongemakkelijk en hotsten uren aan een stuk in een ijskoude of snikhete atmosfeer. Verder was er ook een grens aan het bagagegewicht en hingen de passagiers af van de herbergen langs de baan, waar men hun soms allesbehalve verzorgde maaltijden voorzette. Dus was de trekschuit het ideale vervoermiddel, dat, mits een weinig merkbaar tijdsverschil, maar met een duidelijke compensatie aan gemak, de reizigers van de ene stad naar de andere bracht. Eerst en vooral zat men in de trekschuit zo rustig als op vaste bodem en had men er doorgaans voldoende ruimte om rond te wandelen of zich gemakkelijk te installeren. 's Winters werd er ook gestookt en 's zomers was het heel wat frisser op het water dan op de stoffige baan. Een beetje bagage meer of min had niet zo'n belang, en men kon zelfs zeer zware vrachten per trekschuit verzenden, die men nooit op een koets had kunnen laden. Verder was deze manier van reizen ook de goedkoopste en kon men «aan boord» gewoonlijk drank en eten krijgen, hetgeen niet alleen een tijdsbesparing, maar ook een aangenaam tijdverdrijf betekende.

Van al de trekschuiten die ooit in de Nederlanden gevaaren hebben, was wel de beste deze

tussen Brugge en Gent, waarvan in de «Geneugten van de Nederlanden» in 1769 gezegd werd, dat ze «de gezelligste en de aangenaamste van de wereld» was!

En inderdaad, ze was werkelijk zo verzorgd van bouw, confort en bediening, dat ze de vergelijking met een moderne internationale trein glansrijk kan doorstaan. Ten andere, het is ook de trein en niet de verbetering van de wegenbouw of de diligence-dienst die haar heeft overwonnen, hoewel deze laatste op het einde van de XIX^e eeuw reeds merkkelijk accurater werkte.

GEEN ZIN OM EEN REIS TE MAKEN MET DE TREKSCHUIT GENT-BRUGGE ?

Ware 't niet dat wij, twintig-eeuwers, zo verschrikkelijk gejaagde, tijdgerige mensen zijn, dan zouden we er beslist genoeg aan beleven eens op een trekschuit te kunnen stapen. We zouden dan van op het dek het landschap kunnen bewonderen en met een kaartje van eerste klas zouden we, beschut tegen regen of zon, op de achterplecht kunnen zitten. We zouden ook in één van de kraakzindelijke salonnetjes kunnen zitten en er — in de winter bij een lekker vuurtje — lezen of schrijven, een partijtje kaarten, of aan het buffet een stukje eten en een glaasje drinken. Om twaalf uur stipt zouden we kunnen aan tafel gaan en voor een spotprijs — zelfs voor die tijd was het diner op de trekschuit Gent-Brugge goedkoop! — een prachtig menu met drie gangen, nagerecht en wijn geserveerd krijgen.

Voor wat de grootte betreft, kunnen we de trekschuit best vergelijken met een hedendaagse «lichter» of «binnenvaarder»: ongeveer 25 m. lang

en 5 m. breed. De breedte was berekend op de opening van het sas van het Minnewater te Brugge.

Boeg en achtersteven waren rijkelijk versierd en verguld.

Vooraan stond een mast, waar bij gunstige wind een zeil kon aan gehesen worden. Binnenin was de ruimte verdeeld in drie afdelingen: achterin de kamer voor de Staten van Vlaanderen — het pronkstuk van de boot —, in het midden een gang waar de trappen, de keuken, de provisiekamer en de eetkamer tweede klas op uitkwamen, en voorin de eetkamer eerste klas met bijbehoren.

en Brugge met de «bargie» te varen en er zich aan de Lucullus-malen te goed te doen. Zo stapten in de XVIII^e eeuw tsaar Peter de Grote, koning Lodewijk XV, Karel van Lorreinen, Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, keizer Jozef II e.a. aan boord. Daarnaast horen we geregeld van buitenlanders, die vol lof in hun reisjournaal het tochtje Brugge-Gent als een van hun aangenaamste herinneringen ophalen.

Een innovatie, die we als voorloper van de slaapwagentrein mogen aanzien, was de nachtdienst met een weelderige trekschuit voor twee en twintig passagiers. Deze praktische verbinding werd in 1826 ingesteld. Men vertrok 's avonds om half elf, overnachtte en ontbeet aan boord en kwam rond vijf à zes uur 's morgens ter bestemming.

Een andere eigenaardigheid, welke eveneens bewijst dat er niets nieuws onder de zon is, vinden we in het transport van koetsen en wagens vanaf de XVIII^e eeuw. De «car-ferry» was geboren!

Wat de praktische indeling van de reizen betreft, ook deze waren uitstekend geregeld. De duur van de reis was zeer gelijkmatig: acht uur en minder in geval van gunstige wind. Uitzonderlijk, als er meer passagiers waren dan het voorziene getal (+ 80), ging het wat trager, of moest men méér dan de normale twee paarden voorspannen. Er was maar één halte onderweg, te Aalter, waar men van paarden verwisselde. Verder werd de reis nooit onderbroken, en had de trekschuit overal voorrang in het kanaal.

Bij de aankomst te Brugge of te Gent was er altijd rechtstreekse aansluiting met de diligences voor Oostende of Aalst. De «bargiemeester» stuurde zelfs een bode vooruit om het aantal plaatsen te bespreken en zijn reizigers alle moeite te besparen.

De Gent-Brugge trekschuit heeft zeer lang haar faam hooggehouden, maar helaas, het einde van de XIX^e eeuw betekende ook het laatste bedrijf van haar geschiedenis.

De spoorweg won de ongelijke strijd en op 21 Juni 1908 werd de laatste «bargie», de «Wilhelmina», voor 250 frs. aan een houthandelaar verkocht...



De Kerels van Vlaanderen



TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN BOB DE MOOR



Kijk, de stormtuigen zijn weliswaar uitgeenomen, maar men kan ze toch herkeuren... Er zijn 'springhalen', die veertig tot vijftig pijlen gelijktijdig kunnen kunnen afschieten... 'Bliden', die grote steenblokken over de wallen werpen. Stormtorens en vele ladders!



Ik schat het leger op tweeduizend man. Maar of er vele Gentenaars tussen heri zijn, betwijfel ik!



Ondertussen is Segher, de aanvoerder der Gentse benden, de woonplaats van de veldheer der Iseprims binnengeleden.

Wij bleven lang weg nietwaar, heer van Praet? De banen zijn echter slecht en wij hadden moe-
lijkheden met het ver-
voer der stormtuigen.



Mijn mannen zijn echter fris en willen onmiddellijk alles klaarmaken voor de stormloop!

Hoelang zullen de voorbereidselen duren?



Drie of vier uur kort na de middag kunnen wij tot de aanval overgaan. Ik moet u echter iets zeggen: Ik heb mijn lieden, die ik haastig heb moeten briezoeken, beloofd dat zij de burcht, na de inname, mogen plunderen!



Hm... Goed. Op voorwaarde nochtans dat zij de eigendommen der Brugse poorters eerbiedigen!

Ha, natuurlijk, veldheer!



Beide aanvoerders verlaten het huis en geven hun bevelen. De Gentse benden beginnen onmiddellijk de stormtuigen op te stellen. Op de markten achter de burcht klinkt het geroep der arbeiders, het slaan der hamers, het geknars van schroeven.



Maar ook op de burcht bereidt men zich voor tot de afweer. De rook, die op vele plaatsen omhoog stijgt, doet tuigen dat de vuren onder de ketels met pek en olie aange-stoken zijn...



Kort na de middag schallen de bazuinen in het kamp van de vijand. Op dit sein treden de stormtuigen in werking. Honderden stenen en pijlen worden op de wallen afgezoonden zodat de kerels zich moeten schuilhouden achter de kantelen...



Van deze gelegenheid make de aanvallers gebruik om de ladders dichtertegen de wallen te brengen... Dan, op een teken van de bazuinen wordt de beschieting gestaakt, met oorverdovend krijgsgewil bestormen de vijandelijke benden de burcht zeker van de overwinning...



(Wordt voortgezet.)

DE NIEUWE AVONTUREN VAN KUIFFE EN BOBBIE MANNEN OP DE MAAN

De eerste maanexpeditie is ten einde. Kuifje en zijn vrienden maken alles klaar voor het vertrek naar de aarde...

Drie dagen zijn verlopen...

Hallo, hallo, hier de maanraket... Het werk schiet goed op. Naar alle waarschijnlijkheid komen we klaar voor deze middag... We zullen echter onze rupswagen en de optische instrumenten op de maan moeten achterlaten. Het demonteren en het inschepen ervan zou te lang duren en met de zuurstof, die we nog hebben, moeten we zeer spaarzaam zijn!



De registreerapparaten, de cameras en de zuurstofbussen, welke nog in de pantserwagen bleven en onze enige voorraad uitmaken, nemen we vanzelfsprekend mee. Kuifje en de kapitein zijn naar beneden gegaan om dit materieel te halen. Ik breek nu dit gesprek af want ik wens met hen in verbinding te blijven.



Begrepen!

Hallo, hallo, Kuifje?... Hier, Zonnebloem... Hoe gaat het?

Hallo, hallo! Het gaat opperbest! De zon is helemaal verdwenen. Aan de horizon zien we nog enkele verlichte bergkruinen...



We zien echter uitstekend in het klare licht van de "aardeschijn"



Lieve aard jij glijdt zo stille...
Pomd pomd pomd pomd
pomd pomd pomd pomd pomd

De boodschap voor de mensen, die misschien na ons op de maan geraken, werd in de rupswagen gelegd. Indien we de aarde niet levend bereiken, zal deze boodschap getuigen van de fantastische avonturen van de eerste mensen, die op de maan ontscheepten... Kom, we stappen aan boord.



Enkele minuten later...

Alles is in orde, professor!

Prachtig! Ik ben ook klaar en van de aarde gaf men mij zo even het resultaat van de berekeningen. We vertrekken om 16.52 u. ... Dus hebben we nog twee uren tijd...



Ik raad jullie aan te gaan liggen, zo sparen we zuurstof. Doch wil je eerst nog eens in het ruim gaan, kapitein, en onze gevangenen op hun buik leggen. Ze zullen anders te veel weten van de schok bij het...

Wat? Ik moet wellicht ook nog hun ontbijt aan het bed brengen!



Die kerels aan boord houden is al een dwaasheid! Men dan bovendien nog in de wate leggen als busse kinderen is meer dan ik verdragen kan duizend bommen en granaaten!... Nu goed, ik ga...



Geduld! Ik heb mijn laatste woord nog niet gesproken... Sssst... daar komt iemand!



En twee uur later...

Hallo, hallo, hier de aarde! Opgelet! Maak jullie gereed!



Nog dertig seconden...
nog twintig seconden...
nog tien seconden... negen...
acht... zeven... zes... vijf... vier...
drie... twee... een... NUL...



Met Gods hulp zullen we er komen! Ik druk op de knop... Hopen we dat alles normaal werkt... Anders betekent dit voor ons allen de dood...

